

driekoningen liedjes

het driekoningenlied

het driekoningenlied
zingen wij alom op straat
en toch vergeet ik het niet
waarover het nu gaat

was die hoed eens kapot
met café in café uit
vul ik nu mijn spaarpot
met mijn centjes als buit

wij kinderen van de straat
lopen en zingen nu op maat
voor een snoep of centje klein
zingen wij steeds dit refrein

als het maar om die ster gaat
en men niet alles verdraaid
voel ik mij als kleuter fijn
een drie koningen te zijn

versleten hoed

drie koningen, drie koningen,
geef mij een nieuwe hoed
mijn oude is versleten
mijn moeder mag het niet weten
mijn vader heeft het geld
al op de toonbank neergeld

er kwamen drie koningen

er kwamen drie koningen met ene ster
zij kwamen van bij, zij kwamen van ver
zij kwamen de hoge berg opgegaan
zij vonden de sterre daar stille staan

wel sterre, gij moet er zo stille niet staan
gij moet met ons naar bethlehem gaan
naar bethlehem binnen die schone stad
waar maria met haar kindeke zat

zij gaven dat kindeke menigvoud
van wierrook en mirre en rode fijn goud

h o m e ✕ w o r k ✕ t i m e
professional organizing

geeft je weer lucht!

www.homeworktime.nl

